



wijkgemeente de ontmoeting
College van kerkrentmeesters

kerkbalans@ontmoetingmiddelburg.nl

Uw lidnummer is:

Beste ,

U ontvangt deze brief omdat u deel uitmaakt van Wijkgemeente de Ontmoeting.

Jaarlijks vraagt de Kerkenraad u om een vrijwillige financiële bijdrage. Deze bijdragen aan Actie Kerkbalans zijn **de belangrijkste bron** van inkomsten voor onze kerkelijke gemeente.

De kerkenraad heeft in de vergadering van 10 December 2020 de begroting voor 2021 vastgesteld in het vertrouwen dat, ook in deze verwarrende tijden, God niets uit de hand loopt.

In 1 Korinthe 12 wordt de gemeente van Jezus Christus vergeleken met het lichaam. Ieder lichaamsdeel heeft een eigen taak en bijdrage in het functioneren van het lichaam. Zo is het ook in De Ontmoeting. De één is de hand, de ander het oor en weer een ander de voet. De één kan niet zonder de ander. Als de pink pijn heeft, merkt het hele lichaam dat. Dan krijgt die pink extra aandacht en zorg van andere delen van het lichaam. Zo zorgen de lichaamsdelen voor elkaar. Zo zijn alle leden van het lichaam geroepen bij te dragen aan de zorg voor het gehele lichaam, de gemeente van Christus.

Om als kerkelijke gemeente goed te kunnen functioneren hebben we de inzet van ieder deel van het lichaam nodig. De één is jeugdleider, de ander maakt de kerk schoon, weer anderen geven hun tijd aan de koffiemorgens. Daarnaast hebben we de ambtelijke taken van predikant en kerkenraad. Er is niemand die geen taak heeft. Ook gebed is een belangrijke taak.

Waar óók ieder een taak in heeft is het **samen** dragen van de kosten van onze gemeente. Een financiële bijdrage naar draagkracht. De één kan meer (bij)dragen dan de ander. Geef vanuit dat oogpunt vandaag, voor de gemeente van morgen. Veel onderdelen van het gemeente-zijn kosten, naast inzet van mensen, ook geld. We zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden zich inzetten voor het werk binnen de gemeente én hun financiële bijdrage elk jaar tijdig overmaken. Tegelijkertijd blijkt dit voor een deel van de leden om diverse redenen soms moeilijk te zijn. Ook dan dragen we samen de lasten.

De kosten op de begroting voor 2021 zijn gestegen ten opzichte van 2020. Opnieuw is er dus een flink bedrag nodig. Wilt u, ook dit nieuwe jaar, als onderdeel van het lichaam, meedragen aan dit aspect van het gemeente zijn?

Bij deze brief vindt u een antwoordkaart. Deze kunt u gebruiken om aan te geven hoeveel en hoe u wilt bijdragen. We willen graag van **iedereen** een antwoord, dus ook als u niet kunt of wilt bijdragen. Heeft u zelf hulp of gebed nodig, laat ons dat dan weten, ook dan staat de gemeente voor u klaar.

Wij hopen dat we in 2021 elkaar weer snel in de kerk (of op Bijbelkring) mogen ontmoeten, om samen God te loven en prijzen om wat Hij aan ons geeft. We zien uw reactie met hoopvolle verwachting tegemoet en wensen u de zegen en leiding van God bij het invullen van de antwoordkaart.

Namens de kerkrentmeesters van Wijkgemeente de Ontmoeting,
C. Jacobse