

**VERBLIJD U MET HEN
DIE BLIJ ZIJN,**

JEUGD- PASTORAAT

IN DE ONTMOETING

**EN HUIL MET HEN
DIE HUILEN**

ROMEINEN 12:15

A person in a dark shirt is splashing water in a pool. The water is captured in mid-air, creating a dynamic and energetic scene. The background is a blurred mix of green and blue, suggesting an outdoor pool setting. The overall mood is one of joy and movement.

*'De Ontmoeting is een plek
waar elk kind, elke jongere
en elke jongvolwassene zich
gezien weet.'*

Dat is de droom van het Jeugdpastoraat. Een gemeente waar je - naar Romeinen 12 - ook (juist) als jongere merkt: 'Ik ben niet alleen. Als ik blij ben zijn er anderen die met mij blij zijn. Als ik verdrietig ben zijn er anderen die met mij verdrietig zijn. En als ik vragen heb zijn er anderen die met mij samen op zoek gaan naar antwoorden...' Waar je als jongere weet: er wordt vóór mij gebeden en mét mij gebeden.

MET ELKAAR

Met elkaar 'bidden en werken' is nodig om die droom steeds meer realiteit te laten worden. In januari 2019 ontstond daarom een jeugdpastoraal team. Dit jeugdpastorale team hoopt stap voor stap, biddend, mee te bouwen aan deze droom die door velen in de gemeente gedeeld wordt.

'Elk kind en elke jongere zien' is niet iets dat een kleine groep mensen kan doen. De hele gemeente is daarbij nodig. Jeugdwerkers, (wijk) ouderlingen, kringleden, ouders, senioren, mensen met een hart voor jongeren of kennis van en ervaring met het werken met jongeren. Ook uw ogen, oren, handen, hart en gebed zijn nodig.



WAT WE OP DIT MOMENT IN DE PRAKTIJK DOEN



- Bidden met kinderen en jongeren na afloop van de ochtenddiensten.
- Signalen over - en van- kinderen, jongeren en ouders opvangen.
- Voor en met kinderen, jongeren en ouders bidden.
- Een oriënterend gesprek aangaan met jongeren wanneer zij of hun ouders daar om vragen.
- Op verzoek een mentoraatscontact mogelijk maken. Hiervoor wordt een mentor gezocht.

(Mentorcontact wil zeggen: op regelmatige basis een gesprekje voeren/wandeling maken, een luisterend oor bieden. Frequentie is afhankelijk van de aard van de vragen).

WAT WE OP TERMIJN (STEEDS MEER) HOPEN TE GAAN DOEN

- Gemeenteleden betrekken bij het jeugdpastoraat en hen uitdagen om te zien naar de kinderen en jongeren in hun omgeving.
- Initiatief nemen tot activiteiten voor bepaalde doelgroepen.
- Sparringpartner zijn van gemeenteleden die voor jongeren iets willen organiseren.
- Toerusting organiseren voor wie daar behoefte aan heeft in het werken met/voor jongeren.
- Toerusting organiseren rondom ouderschap en geloofsopvoeding.

WAT WE NIET KUNNEN

- Professionele hulp bieden.
- Intensieve hulp bieden aan jongeren die op één of meer levensterreinen vastgelopen zijn.
- Intensieve hulp bieden aan ouders die vastgelopen zijn in het opvoedingsproces.

Wanneer sprake is van professionele hulp of een situatie van 'vastlopen' kan het jeugdpastoraat wel meezoeken naar geschikte hulpverlening en op verzoek samen oplopen, meebidden, luisteren of samen stil zijn.

